



**PAROCHIEBLAD
BASILIEK VAN SINT SERVAAS
&
SINT ANNAKERK**



LICHT AAN OF UIT?

Bij een huisbezoek in de avond hoorde ik bij het binnenkomen van boven een kinderstem roepen; "Mam, mag het licht nog even aan?" 'Mam' stond beneden in de hal om mij binnen te laten en verontschuldigde haar kind. Maar ik vond het prachtig en herkende het! U misschien ook? Al is het maar een beetje licht op de gang en de slaapkamerdeur op een kier; toch een beetje licht en daardoor minder donker. Want angst voor het donker hebben bijna alle kinderen, soms ook nog als ze volwassen zijn. Maar het omgekeerde is ook waar; licht houdt of maakt mensen wakker. Het is niet fijn om plots te ontwaken uit dromenland, uit rust en behaaglijke geborgenheid. Licht aan of licht uit? In deze donkere dagen van het jaar klopt ons hart vol verwachting, want de duisternis om ons heen gunt ons weinig uitzicht of vergezicht, de natuur sterft af en lijkt ons te willen vergeten. Eerder zijn we dan op onszelf aangewezen, binnen in huis, vaak eenzaam en verlaten, ziek of onbegrepen. Mensen worden niet zelden emotioneel en voelen zich afhankelijk. ...wat kunnen we nog verwachten?

Eeuwen geleden verkondigde de profeet Jesaja; 'Het volk dat in de duisternis wandelt ziet een helder licht en een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood'. Hij duidde op het Licht dat zich openbaarde in de geboorte van een Kind, Gods Zoon. Op dit Licht, waarvan wij de komst straks met Kerstmis vieren, bereiden wij ons de komende tijd voor, met vertrouwen en groeiend verlangen.

Licht aan of licht uit? De simpele kindervraag krijgt een veel diepere betekenis als wij ons afvragen of Christus, het Licht der Wereld, mag schijnen in mijn hart, in mijn leven, in onze wereld?

Als je gelooft hoef je niet bang te zijn, noch voor het duister, noch voor het licht. Het ware Licht zal ons wakker maken en doen beseffen dat wij kinderen van het Licht zijn, zonder angst.

Op de eerste adventszondag, 3 december, wordt de eerste kaars op de adventskrans ontstoken. De nacht is voorbij, het licht mag groeien. In de Servaasbasiliek zal aansluitend aan de hoogmis van 10.00 uur een korte plechtigheid volgen waarbij wij ook de geloofsgemeenschap van de protestantse Sint Janskerk begroeten. Dit gezamenlijk gebed moge ons sterken en zegenen om de advent, de komst van de heer Jezus Christus, met vertrouwen tegemoet te zien.

Gezegende adventstijd, pastoor-deken John Dautzenberg

AFSCHEID KOSTER PAUL WOLTERS ... EN DAN?

Op zondag 26 november a.s. zal koster Paul Wolters na 29 jaren trouwe dienst afscheid nemen. Na de hoogmis van 10.00 uur is er in 'de Lange Gaank' gelegenheid om de koster de hand te drukken en afscheid te nemen. Op die dag, het hoogfeest van Christus Koning, wordt ook het kerkelijk jaar afgesloten. Er zal i.v.m. het afscheid van de koster alleen maar de Hoogmis van 10.00 uur zijn. De Mis van 11.30 uur vervalt.

Maar hoe gaat het verder? De basiliek kent ondanks haar massieve en statisch voorkomen een bruisend leven. Er is veel te doen. In de afgelopen weken zijn we samen al een heel eind op weg gekomen om de taken van de koster te verdelen. Dank aan alle mensen die zich hiervoor gemeld hebben. Toch zijn er nog gaten... Joep roept erover: Aanmeldingen graag via het parochiekantoor. Het aparte emailadres van de koster zal voorlopig vervallen. Alle vragen omtrent de basiliek kunnen via het parochiekantoor gesteld worden.

HET WERKEN VOOR DE HEER VOORZIET IN EEN GEWELDIGE PENSIOENREGELING!

DE ROEP VAN JOEP

Het is nog niet zo heel lang geleden dat de koster van de Servaasbasiliek aangaf 'een nieuwe uitdaging' te willen aannemen. Dit gebeurde tijdens een gesprek aan de keukentafel. (Daar vinden overigens heel wat gesprekken plaats, ik lig dan meestal onder de tafel en denk er zo het mijne van.) Een nieuwe uitdaging... ja, dat zou wel eens welkom kunnen zijn na 29 jaar. Los daarvan zou het ook een hele uitdaging voor mijn baasje en de andere bestuursleden zijn om de taken van de koster opnieuw door anderen te laten vervullen. Ik weet dat mijn baasje in eerste instantie erg schrok. Het kosterwerk is in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid. Zo zorgde de koster ook voor de bloemversiering, het opbouwen van de kerststal, technische zaken en schoonmaak. Dat vul je niet een-twee-drie in.

Ik kan jullie verzekeren... we hebben heel wat ommetjes extra gemaakt om het hoofd van mijn baasje koel te houden. Afgelopen week was het dan zo ver. De vertegenwoordigers van de Servaasfamilie zaten als kinderen van een groot gezin rondom de grote tafel in de Maternushof. Natuurlijk lag ik er ronder en luisterde. Er volgde een indrukwekkende lijst van werkzaamheden en na iedere oproep volgde een antwoord; "ja, dat ik wil doen", of "ja, daar zorgen onze mensen wel voor"... Zo hoorde ik: dat er zich nu reeds drie nieuwe hulpkosteren hebben gemeld, zodat ze nu met z'n zessen zijn, verder kwamen er aanmeldingen om de klokken en het carillon te programmeren, de bloemversiering op zich te nemen, de vlaggen uit te steken, een technisch onderhoudsclubje te vormen, de kerststal op te bouwen (en hopelijk ook weer af te breken) en de adventskransen te maken. Ook voor het onderhoud van de paramenten, de kerkewas en het groen rondom de kerk werden namen ingevuld. Heus, ik wist niet wat ik hoorde. Het duizelde mij daar onder die grote tafel.

Toch bleef het ook op momenten stil....toen ging het over het poetsen. Ofschoon er reeds delen van de kerk goed worden bijgehouden is er toch hulp nodig om van tijd tot tijd 'met een flinke groep door de kerk te trekken en de zaak eens goed onder handen te nemen'. De oprichting van een "Stufclub" is meer dan wenselijk. En wat ook van tijd tot tijd en ook nog met de nodige voorzichtigheid gepoetst moet worden is het kostbare koperwerk. Daarvoor is een apart 'koperpoetsclubje' nodig. "Veel handen maken licht werk" hoorde ik vaker zeggen. En ik denk zelfs dat het ook nog gezellig kan zijn. Tijdens één van die ommetjes bood ik ook mijn hulp aan. Maar mijn baasje lachte; "Jouw hulp, Joep, dat is helpen 'van ut bed op ut sjtruuë!" Maar je mag er wat mij betreft wel bij zijn, dan wordt het zeker gezellig. Dus, beste parochianen, wees solidair en geef je op voor één van de poetsclubs zodat de prachtige Servaasbasiliek blijft stralen! Ik zal erbij zijn! Hartelijk dank alvast.

KERKELIJKE UITVAART

De gedenkdagen Allerheiligen en Allerzielen zijn alweer voorbij. Er is veel te doen geweest om onze overledenen te gedenken. Graven en gedenkplaatsen werden in orde gemaakt, in de kerken - en zelfs op de begraafplaats aan de Tongerseweg – waren stijlvolle missen, op de begraafplaatsen werden graven gezegend, op andere plaatsen kwamen mensen bijeen om te gedenken. Dat is goed en troostend. Het verdient onze aandacht, ook als het soms moeite kost om het in stand te houden.

Was het enkele decennia geleden een zeldzaamheid dat iemand zonder heilige Mis of kerkelijke dienst begraven werd, tegenwoordig – in onze gesecculariseerde tijd - zijn er veel varianten. Daarom is het goed om stil te staan bij het eigene van de kerkelijke uitvaart. In onze streken is het – tot voor kort - gewoon geweest om de overledene naar de kerk te begeleiden en daar een heilige Mis te vieren met aansluitend de begrafenis of de crematie. (In Duitsland is dat bijvoorbeeld anders). In de Heilige Mis bevelen wij de overledene aan bij de verrezen Heer, opdat onze overledene deelgenoot mag worden aan het eeuwig leven. Liturgische gezangen versterken dit gebed.

De samenkomst in de kerk is dus allereerst een bidden, een smeken, een deelnemen aan een vertrouwd ritueel. Daartoe worden wij als gelovigen aangespoord, gedreven door onze hoop en het geloof in de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Eeuwenlang was het bidden alleen, het deelnemen aan dit ritueel, reeds voldoende. Maar de laatste decennia vindt er een verschuiving plaats. Steeds méér staat de overledene centraal. Dit wordt onderstreept door toespraken en eigen muziek en niet zelden schuift daardoor het bidden voor de overledene naar de achtergrond. In onze huidige samenleving is er voldoende gelegenheid om een uitvaart naar eigen inzichten, op eigen locatie te regelen. Er zijn deskundige uitvaartondernemers die daar graag bij willen helpen.

De kerkelijke uitvaart evenwel verdient op haar manier de passende aandacht en ook reserves. Daarom de volgende wenken: overleg tijdig wat de bedoeling is, wat de wensen en mogelijkheden zijn. Laat het niet aankomen op de dagen van het afscheid nemen. De priesters van de parochie willen graag daarbij van dienst zijn. De vraag om ziekenzalving is daarbij een goed begin. Wees consequent in de keuze; een kerkelijke uitvaart is één geheel. Doorbreek dat geheel niet met lange, emotionele toespraken of liederen die niet passen bij dit gebed. Een persoonlijke noot in de vorm van kort, pakkend 'In Memoriam' of aangepaste voorbeden of – indien gewenst – live muziek werkt veel krachtiger.

Maar telkens weer geldt; 'In der Beschränkung zeigt sich der Meister'.

In ons bisdom zijn ook geldende regels en richtlijnen afgesproken.

(o.a. m.b.t. mechanische muziek) Daarbij is steeds ruimte voor pastorale aanpak.

Enkel in goed overleg en met respect kan er een goed en waardig afscheid worden voorbereid. Hopelijk helpen deze zinnen om te komen tot troostrijke en inspirerende uitvaarten en ook de kerkelijke uitvaart – met of zonder viering van de Eucharistie – op haar waarde te schatten.

Pastoor-deken John Dautzenberg

MISTIJDEN KERSTMIS 2017

Sint Servaasbasiliek;

Zondag 24 december 10.00 uur ; liturgie vierde adventszondag

Heilige nacht om 18.00 uur; gezinsviering

Heilige nacht om 20.00 uur; Heilige Mis met orgel en samenzang

Heilige Nacht om 24.00 uur; Nachtmis m.m.v. Capella Sancti Servatii

Eerste Kerstdag om 9.30 uur; Herdertjesmis

Eerste kerstdag om 11.00 uur; Hoogmis

Tweede Kerstdag om 11.00 uur; Hoogmis

Anna-Lambertusparochie:

Zaterdag 23 december 19.00 uur liturgie vierde adventszondag

Zondag 24 december 's morgens geen Heilige Mis

Heilige nacht om 19.00 uur Heilige Mis

Heilige nacht om 22.00 uur Heilige Mis

Eerste Kerstdag om 10.30 uur Heilige Mis

Tweede Kerstdag om 10.30 uur Heilige Mis

ONTMOETING SINT SERVAAS – SINT JAN ROND EERSTE ADVENT 2017

“KWETSBAARHEID”

Woensdagmiddag 29 november organiseren de Sint Jan en de Sint Servaas hun jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst, nu van 16 tot ca. 18 uur in de Maternushof bij de St. Servaas. Dit keer staat het project van de Deken Hanneman Stichting centraal.

In juni jl. is de Deken Hanneman Stichting opgericht. In 2018 is het weer Heiligdomsvaart met als thema “Doe goed en zie niet om”. Dit thema staat in het teken van barmhartigheid, een mooi Bijbels gegeven. Het was de wens van deken Hanneman dat er na de Heiligdomsvaart een blijvend geschenk voor de stad Maastricht zou zijn in de vorm van een diaconaal project. Hij heeft zelf nog een aantal mensen uit de drie binnenstadkerken gevraagd dat te willen organiseren. Er is een werkgroep opgericht met leden uit de St. Servaas, de St. Jan en de Onze Lieve Vrouwe. Dit is door ontwikkeld tot de Deken Hanneman Stichting en deze gaat in samenwerking met Hulp in Praktijk (HiP) Nederland een vrijwilligersorganisatie opzetten om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Denk dan aan rijden naar arts of ziekenhuis, wandelen met mensen in de rolstoel die anders nauwelijks nog buiten komen, of gewoon een bezoekje brengen bij eenzame mensen. Het gaat niet alleen om ouderen, ook jongeren kunnen geholpen worden. We willen er zijn voor de kwetsbare mens.

Woensdagmiddag 29 november zal de projectleider een en ander aan ons vertellen over het project. We sluiten de middag af met een broodje en een kopje soep.

We hopen weer velen van u te mogen begroeten!

“ZORG VOOR ELKAAR” is het thema van de eerste adventszondag (3 december).

Voor de twintigste keer beginnen we met een gezamenlijke viering de advents- en kersttijd.

Deze keer trekt de St. Jan voor de afsluitende viering naar de St. Servaas. Op het moment dat de St. Jan optrekt naar de St. Servaas zullen van beide kerken de klokken luiden.

Het eerste gedeelte van de dienst/mis wordt in de eigen kerk gevierd (beide kerken om 10.00 uur), maar is gezamenlijk voorbereid. Er is een delegatie uit de buurkerk aanwezig en zij dragen de eerste adventskaars brandend binnen om op de adventskrans te plaatsen; de delegatie participeert bij de Bijbellezing.

De lezingen zijn in beide kerken gelijk, waarbij de Evangelielezing uit Marcus 13:33–37 is.

De gebeden worden in de slotviering gezamenlijk uitgesproken. Ook belijden we dan samen ons geloof met het uitspreken van de geloofsbelijdenis.

Collecte voor *PROJECT DEKEN HANNEMAN STICHTING*

Als gezamenlijk collectiedoel voor deze eerste Advent is gekozen voor het project van de Deken Hanneman Stichting. Het project bevindt zich in de opstartfase. Er is inmiddels een projectplan gemaakt en er is een projectleider aangetrokken. Zij is bezig met contacten leggen met

diverse instanties om hen op de hoogte te brengen van ons project, zodat zij mensen die hulp nodig hebben straks kunnen doorverwijzen naar ons. We zijn bezig met subsidie aanvragen bij diverse instanties. En dan moet er binnenkort gestart worden met het aantrekken van vrijwilligers die de hulp daadwerkelijk kunnen gaan bieden. Bij dit alles worden we ondersteund door HiP Nederland. Zij hebben inmiddels in meer dan 30 plaatsen in Nederland een vrijwilligersorganisatie draaien. Het is de bedoeling dat het project bij de Heiligdomsvaart wordt gelanceerd. Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw gift in de collecte te doen, dan kunt u ook een bedrag overmaken op **NL79 RABO 0152 1293 59 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maas-Heuveland o.v.v. adventscollecte St. Jan-St. Servaas 2017. (De diaconie heeft een ANBI status.)** Na afloop van de eerste Adventsdienst drinken we met elkaar een kopje koffie, thee of limonade in de Kanunnikenkelder. Wij nodigen u van harte uit voor deze gezamenlijke viering. Voor meer informatie: dehaan-verduyn@freeler.nl of 043 3624240
H.H. de Haan – Verduyn

KERSTCONCERT CAPPELLA SANCTI SERVATII

Op 10 december vindt om 15.00 uur in de Sint Servaas de uitvoering van het kerstconcert van de Cappella Sancti Servatii plaats. De dirigent Hans Heykers heeft dit jaar gekozen voor onder meer werken van J.S. Bach, H. Leenders en G. Caccini. Solistische medewerking wordt verleend door de sopraan Ellen Valkenburg en het orgel wordt bespeeld door Marcel Verheggen. Dit concert en de ook muzikale ondersteuning met kerstmis wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vriendenkring van de Cappella. Om de continuïteit te waarborgen, staat de Vriendenkring open voor nieuwe donateurs en de Cappella voor nieuwe zangers. Kijk op de website www.cappellasintservaas.nl of kom gewoon even langs.

H.VORMSEL

Op zondag 17 december om 11.30 wordt het H.Vormsel toegediend in de Sint Servaasbasiliek voor de vormelingen van beide parochies.

KERKBIJDRAGE

Met ingang van 1 november is de administratie kerkbijdrage overgenomen door Mevr. M. Brans Brabant
Hertogsingel 53, 6211 ND Maastricht
Tel: 06 25 06 67 43

MIDWINTERCONCERT HARMONIE SINT PETRUS EN PAULUS WOLDER

Zondag 10 december om 15.00 uur verzorgen de harmonie en de percussiegroep van St. Petrus & Paulus, ofwel de Greune van Wolder, hun jaarlijks Midwinterconcert in de St. Annakerk. De percussiegroep o.l.v. Paul Schrader speelt als hoofdwerk Silent Heroes, een stuk opgedragen aan de geallieerde soldaten die bij de bevrijding van ons land in 1944/1945 gesneuveld zijn en van wie er tienduizend in Margraten begraven liggen. Dit werk wordt ondersteund met aangrijpende filmbeelden. Sopraan Lieke Castro-Smeets neemt in dit werk de belangrijke zangstem voor haar rekening. De harmonie brengt o.l.v. Matty Cilissen onder andere de finale van de Orgelsymfonie van Saint-Saëns en het indrukwekkende Russian Christmas Music. De entree is gratis, maar een vrije gave is mogelijk.

NIEUWE 55 PLUS AKTIVITEIT SINT ANNA/LAMBERTUS EN SINT SERVAAS

Op dinsdag 19 december 2017 organiseert de 55 plus werkgroep weer haar jaarlijkse kerstviering in de parochiezaal achter de St. Annakerk en wel van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Na ontvangst met koffie/thee is er sfeermuziek en samenzang, wordt een kerstgedachte uitgesproken en worden kerstverhalen voorgelezen. Tussendoor is er een pauze met koffie/thee en kerstkrans. Voor de deelname aan deze gezellige middag wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Gaarne vooraf telefonisch aanmelden tot 17 december a.s. bij een van onderstaande personen: mw. Geuskens (tel. 3251767), mw. van der Put (tel. 3436197)

mw. Thijssens (tel. 3432929 - ma t/m vrij van 9.00 tot 12.00 uur Parochiebureau).

BOETEVIERING

Maandag 18 december om 19.00 uur is er een Boeteviering in de Annakerk ter voorbereiding op Kerstmis, samen met de parochie Sint Servaas.

OPEN KERK AVONDEN MAASTRICHT ZUID WEST

Woensdag 29 november 2017 -VOLTOOID LEVEN, IDEEAAL OF FANTASIE?

Lambert Hendriks is moraaltheoloog, rector van de priesteropleiding Rolduc en docent moraaltheologie en filosofische ethiek. Hij spreekt over actuele ethische kwesties. Hij nodigt ons uit om vanuit ons eigen geloof te kijken naar de wereld van vandaag en ons een mening te vormen.

De verdere data zijn 21 februari en 14 maart 2018. Om alvast te noteren.

Alle avonden worden gehouden in de het Parochiehuis, Tongerseweg 335A, Wolder-Maastricht en starten om 19.30 uur en zijn om 21.30 uur ten einde.

Deelname en koffie zijn gratis en aanmelding is niet nodig.

Organisatie: Parochiefederatie Maastricht Zuid-West

Informatie: kerksecretariaat@ziggo.nl of 043-3431561

OPBRENGST COLLECTE

De collecte van wereldmissiedag heeft in de Servaasbasiliek €215,00

en in de Anna-Lambertus **€203,05** opgebracht; hartelijk dank voor alle gulle gevers.

DATUM EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2018

E.H. Communie in de Sint Annakerk: 6 mei 2018

E.H. Communie in de Sint Servaasbasiliek: 10 mei 2018

U kunt uw kind al opgeven via parochiekantoor:

043-3432929 (9.00-12.30 uur) of post@annalambertus.nl

VERHUIZING

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mailadres?

Geef dat dan a.u.b. ook door aan het betreffende parochiekantoor:

043-3212082 servaasbureau@hotmail.com

043-3432929 post@annalambertus.nl

maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 12.30 uur:

OPGEVEN INTENTIES VOOR VOLGENDE PAROCHIEBLAD

Intenties voor het volgende parochieblad graag doorgeven vóór vrijdag 8 dec.

aan het betreffende parochiekantoor

043-3212082 servaasbureau@hotmail.com of

043-3432929 post@annalambertus.nl

maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 12.30 uur:



KERKDIENSTEN SINT SERVAAS

Van zondag 12 november t/m zondag 17 december 2017

Maandag t/m zaterdag in de St. Servaaskapel: 9.30 uur - 10.30 uur:
Aanbidding van het H. Sacrament, waaronder rozenkransgebed om 10.00 uur

Zondag 12 november TWEE EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

- 10.00 Hoogmis met de Mastreechter Staar Els Lemmens-Meyers; Thony Essers; Peter Elverding; Jos Abraas; Berthe en Kaspaar Braun, schoondochter Liesje en kleinzoon Bernie; overledenen van de fam. Dizt=y-Hollewijn;
- 11.30 H. Mis met samenzang; Bèr Hogenboom; Ineke Houben-Héman; Maria Willems; Carla v.d. Made-Schunck; Marij Darding-Laenen; jrd. ouders Ummels-Saans, hun zoon René en de kleinzonen Camiel en Rob;

Maandag 13 november

- 9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v. Sint Servaas; ouders Leseur-Jansen;

Dinsdag 14 november

- 9.00 H. Mis: fam. Gijbels-Wilhelmus;

Woensdag 15 november H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar

- 9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;

Donderdag 16 november H. Margarita van Schotland/H. Gertrudis, maagd

- 9.00 H. Mis: voor onze parochiepriesters;
19.00 Engelstalige H. Mis

Vrijdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije

- 9.00 H. Mis: ouders Leseur-Jansen;

Zaterdag 18 november Kerkwijding van de Basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus

- 9.00 H. Mis: voor de intenties van de

Biddende Vaders;

- 14.00–15.30 SERVAASLOFPRIJZING door de Kommelgemeenschap

Zondag 19 november DRIE EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

- 10.00 Hoogmis met Cappella (Missa l'Hora Passa van L.Viadana): Roger Claessens; Miets Dassen; Wies Schiffer-Engweges; jrd. Els Hameleers-Kohl; jrd. Rietje Bemelmans-Mutsaerts; jrd. Ineke Vossen-Cortenraede; jrd. Willy Pletsers en Cisca Hendrix-Koch;
- 11.30 H. Mis met Mixed Harmonyarmo / voorbereidingsviering voor de Vormelingen: Bèr Hogenboom; Léon en Maurice Delvoie en ouders; Marij Darding-Laenen; jrd. ouders Wigny-Essers;
- 13.00 H. DOOPSEL van Lieke Meerten

Maandag 20 november

- 9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v. Sint Servaas;

Dinsdag 21 november Opdracht van de heilige maagd Maria in de tempel

- 9.00 H. Mis: t.e.v. O.L.Vrouw Sterre der Zee en van de H. Rita;

Woensdag 22 november H. Cecilia, maagd en martelares

- 9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;

Donderdag 23 november H. Clemens I, paus en martelaar/H. Columbanus, abt

- 9.00 H. Mis: overleden zusters en familieleden Zusters Onder de Bogen;
- 19.00 Engelstalige H. Mis

Vrijdag 24 november HH.Andreas Dúng Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam

9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;

Zaterdag 25 november H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares

9.00 H. Mis: voor de intenties van de Bid-dende Vaders; jrd. Alice Bartelet-Ramakers en Willem Meerten;

Zondag 26 november CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

10.00 Hoogmis met Cappella (Missa Te Deum Laudamus H. Andriessen); dhr. en mevr. Nijst-Hoogland; Maria Willems; ouders Dassen-v.Engelshoven en overl. kinderen en kleinkinderen; Jos Magermans; jrd. Fred Bucx; jrd. Theo Wolters; jrd. Jacques Smeets en Rina Smeets-Thijssen;

Na de H. Mis is er gelegenheid afscheid te nemen van onze koster Paul Wolters.



Maandag 27 november

9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v. Sint Servaas;

Dinsdag 28 november Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd

9.00 H. Mis: om een goed thuis voor alle vluchtelingen;

Woensdag 29 november

9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;

Donderdag 30 november H.Andreas, apostel

9.00 H. Mis: voor de noodlijdende mens;
19.00 Engelstalige H. Mis

Vrijdag 1 december Eerste vrijdag van de maand

9.00 H. Mis in het latijn met de Schola Gregoriana;
Zr. Magriet; overledenen v.d. fam. Sonnevill-Moes;
20.30 GEBEDSDIENST in het kader van Werelddaidsdag
De ZIEKENCOMMUNIE wordt gebracht aan zieken en thuiszittenden

Zaterdag 2 december

9.00 H. Mis: voor de intenties van de Bid-dende Vaders;
9.30-10.00 uur BIECHTGELEGENHEID in de Doopkapel

Zondag 3 december EERSTE ZONDAG VAN DEADVENT

10.00 Hoogmis met Cappella (Gregoriaans): Mgr. Hanneman; Marij Darding-Laenen; Wies Scheffer-Engwegen; zesw.d. Jos Magermans;
11.30 H. Mis met samenzang; jrd. Frans Felix en zoon Frans;

Maandag 4 december H. Johannes van Damascus, priester en kerkleeraar / H. Barbara, maagd en martelares

9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v. Sint Servaas; overledenen fam. Jansen-Lepage;
17.40 Grameer luidt t.e.v. de H. Barbara
18.00 H. Mis met BROEDERSCHAPVAN DE H. BARBARA; t.e.v. H. Barbara; voor de weldoeners van de Kerk; voor de overleden confraters v.d. Broederschap van de H. Barbara; overleden ouders en voor levenden en overledenen v.d. fam. Lemmens m.n. overleden priesterzoon en broer;

Dinsdag 5 december

9.00 H. Mis: voor vrede in de wereld;

Woensdag 6 december H. Nicolaas, bischop

9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders;

Donderdag 7 december H. Ambrosius, bischop en kerkleraar

9.00 H. Mis: overleden zusters en familieleden Zusters Onder de Bogen;
19.00 Engelstalige H. Mis

Vrijdag 8 december ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE H. MAAGD MARIA / PATRONES VAN ONS BISDOM

9.00 H. Mis: Engelbert en Elisabeth Leeters-Jansen; Anna Dassen;



Zaterdag 9 december H. Juan Diego

9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders;

Zondag 10 december

10.00 Hoogmis met Cappella (Gregoriaans): Thony Essers; Peter Elverding; Tineke en Jacques Ritz; jrd. fam. Schols-Stassen;

11.30 H. Mis met samenzang Maria Willems;

15.00 KERSTCONCERT door de Cappella Sancti Servatii

Maandag 11 december H. Damascus I, paus

9.00 H. Mis waarna bezoek aan het Graf: t.e.v. Sint Servaas;

Dinsdag 12 december H. Maagd Maria van Guadalupe

9.00 H. Mis: voor onze parochiepriesters;

Woensdag 13 december H. Lucia, maagd en martelares

9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Moeders; ouders Leseur-Jansen;

Donderdag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

9.00 H. Mis: voor de zieken in onze parochies;
19.00 Engelstalige H. Mis

Vrijdag 15 december

9.00 H. Mis: om behoud van het geloof in onze streken;

Zaterdag 16 december

9.00 H. Mis: voor de intenties van de Biddende Vaders;

Zondag 17 december

10.00 Hoogmis met Cappella (Gregoriaans): voor de leden van de Ridderorde van Sint Lazarus; Wies Schiffer-Engwegen; jrd. Thei Provaas;
1e jaardienst Willy van Someren;
11.30 H. Mis met samenzang waaronder toediening van het H. VORMSEL om zegen over alle vormelingen; Marij Darding-Laenen;



Zaterdag 11 november

19.00 Vooravondmis:
Elly Lumeij-Hissel; Bèr Oudmans;

Zondag 12 november TWEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.30 H. Mis met koor Ascension:
Huub en Ria de la Haye-Foppen;
Hélène van der Krogt-Tusveld; jrd.
Julia Vrancken-Raadschilders; jrd.
Walter Ramaekers en Mia Ramaekers-Servais en Henri Ramaekers;
Ton Hellwig en zoon Marco; jrd. Bèr Felix;

Zaterdag 18 november

19.00 Vooravond-mis opgeluisterd door
Harmonie Kunst door oefening:
Els Stegen-van Heusden; levenden
en overleden leden van de harmonie
Kunst door oefening; jrd. Willy
Niesten;

Zondag 19 november DRIENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

10.30 H. Mis met Vocalgroup Alliance:
Stg. Gerard en Annie Aerts-Muijtjens;
Trees Hochstenbach-Schellinx; Sjeng
en Annie Rempelberg-Janssen; Theo
en Fien Daalmans-Lemmens; Jan en
Miets Huiskamp-Geurts; overl. ouders
Lexis-Vangangel; Ton Hellwig en zoon
Marco;

Zaterdag 25 november

19.00 Vooravond-mis:
voor een bijzondere intentie;

Zondag 26 november CHRISTUS KONINGVAN HET HEELAL

10.30 Jos en Titse Nijst-Hoogland; ouders
Leseur-Jansen; Fons Timmermans;
Annie Voorjans-Coenen; Ton Hellwig
en zoon Marco;

Zaterdag 2 december

19.00 Vooravondmis:
uit dankbaarheid;

Zondag 3 december EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

10.30 Huub en Raymond Lustermans;
Pastoor Willy Meertens; Sjeng en
Annie Rempelberg-Janssen; Theo en
Fien Daalmans-Lemmens; 5de jrd.
Gré Lustermans-Willemsse; Harry
Lustermans; Ton Hellwig en zoon Marco;



Zaterdag 9 december

19.00 Vooravond-mis
Elly Lumeij-Hissel;

Zondag 10 december TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

10.30 H. Mis met koor Ascension: Wiel
en Berry Peters-Tops; Hélène v.d.
Krogt-Tusveld; Sjeng en Annie
Rempelberg-Janssen; Theo en Fien
Daalmans-Lemmens; 1ste jrd. Melanie
Paulissen-Rempelberg; Bèr en Truus
Sollet-Comans; Ton Hellwig en zoon
Marco;

Zaterdag 16 december

19.00 Vooravondmis:
voor alle zieke parochianen;

Zondag 17 december DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

10.30 jrd. Sjeng en Annie Rempelberg-
Janssen; Grootouders Jansen-Lepage;
Ton Hellwig en zoon Marco;

DOOR DE DOOD ZIJN ONS ONTVALLLEN

Parochie Sint Servaas

Wies Schiffer-Engwegen	85 jaar
Marij Darding-Laenen	68 jaar
Jos Magermans	65 jaar

PRIESTERWACHTDIENST VOOR NOODGEVALLEN:

Als de eigen priesters niet beschikbaar zijn, ben dan Verpleegkliniek Larisa, tel. 3690670

UIT DE AGENDA VAN DE PAROCHIES

13 november	Algemene Ledenvergadering Graf van St. Servaas
14 november	Kerkbestuursvergadering Anna-Lambertus
14 november	Vergadering Raad van Kerken
15 november	VI vergadering Commissie Ommegangen HDV
15 november	Kinderclub in de Annazaal
18 november	Misdienaarsuitstapje
19 november	Jaarvergadering Broederschap Sint Barbara
21 november	Pastoresberaad
21 november	Jaarvergadering Broederschap St. Lambertus
29 november	Ontmoeting St. Jan – St. Servaas
29 november	Kinderclub in de Annazaal
30 november	Kerkbestuursvergadering Sint Servaas
10 december	Kerstconcert Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder in kerk
11 december	Vergadering HDV
12 december	Diaconie in Annazaal
12 december	Doopvoorbereidingsavond in Annazaal
13 december	Kinderclub in Annazaal
14 december	Kerkbestuursvergadering Anna/Lambertus

Advent

*Advent is wachten. Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten tot God het woord vervult in daad.*

*Advent is luist'ren. Luist'ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door engelenzangen;
luisteren, totdat je hart méézingen gaat.*

*Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in daad.*

*Advent is bidden. Bidden van verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat
en hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.*

Priesters:

Pastoor-Deken J. Dautzenberg
Pastorie St. Servaas
Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht
Tel. 043-321 20 82

Kapelaan H. Garcia
Pastorie St. Anna-Lambertus
Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht
tel. 043-343 29 29

Sint Servaas

Parochiebureau St.Servaas
Keizer Karelplein 4
Tel. 043-321 20 82
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur
Mail: servaasbureau@hotmail.com

Website
www.sintservaas.nl

Stichting Schatkamer Sint Servaas
Tel. 043-321 04 90
Mail: vanRensch@rhcl.nl

Financiën

Kerkbijdrage
Administrateur Mevr. M. Brans Brabant
Tel. 06-25 06 67 43

Uw bijdrage is welkom op:
postbank: NL09 INGB 0001024275
of op banknummer:
ING: NL86 INGB 0679510729
onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas

Stipendia:
Banknummer
NL92 INGB 0679 5655 23
t.n.v. Kerkbestuur St.Servaas

**ANGST VERDWIJNT
WAAR GODS LIEFDE VERSCHIJNT**

visje
www.visjepriesters.nl

Sint Anna-Lambertus

Parochiebureau St. Anna-Lambertus
Dokter van Kleefstraat 12
Tel. 043-343 29 29
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur
Mail: post@annalambertus.nl

Website
www.annalambertus.nl

Financiën

Kerkbijdrage
Administrateur Mw. M.Thijssens
Tel. 043- 343 29 29 van 9.00-12.30 uur

Uw bijdrage is welkom op:
NL70 INGB 0679 8150 15
onder vermelding van:
Kerkbijdrage St. Anna-Lambertus

Stipendia:
Banknummer
NL70 INGB 0679 8150 15
t.n.v. St. Anna-Lambertus